

Ordningsregler på Lunds Waldorfskola

Skoldagen börjar 8:30, jag kommer i tid till mina lektioner.

Jag tar av mig skorna innan jag går in i klassrummet.

Jag har rätt till studiero, därför lämnar jag in min mobil till min lärare i början av skoldagen. Mobilen ska vara avstängd eller i flygplansläge.

I klassrummet råder arbetsro. Jag räcker upp handen om jag vill ha ordet, väntar på min tur och jag lyssnar på mina kamrater och min lärare.

Jag använder ett värdat språk.

Jag och mina skolkamrater har rätt att känna oss respekterade och trygga i skolan. Därför behandlar jag andra som jag själv vill bli behandlad och tar ansvar för mina ord och handlingar.

Jag löser konflikter genom samtal. Om jag inte kan lösa konflikten på egen hand så ber jag en vuxen att hjälpa mig.

Om jag ser eller får veta att någon blir illa behandlad så ska jag berätta det för en vuxen.

Jag stannar på skolans område om inget annat är avtalat med en lärare.

Om jag använder bollspel, inlines, skateboard, sparkcykel eller dylikt så gör jag det utomhus.

Om jag kastar snöboll så gör jag det endast på avtalad plats.

Jag och mina skolkamrater har rätt till en trevlig, ren och hälsosam skola. Därför håller jag rent både inne och ute, samt är rädd om skolans material.

Jag har rätt till bra kost så att jag orkar med hela skoldagen. Därför äter jag av skollunchen och äter inte godis eller dricker energidryck/läsk under skoldagen.

Jag respekterar att skolan är en drogfri plats. Jag nyttjar inte tobak, alkohol och andra berusningsmedel. Detta gäller såväl på skolområdet som i samband med utflykter, klassresor och andra aktiviteter utanför skoltid.

På skolbussen följer jag bussreglerna.